

Nou, daar gaat ie dan. Allereerst even een berichtje voor de Matadoren: Karin vindt het leuk dat jullie op deze manier de reis volgen, ze heeft helemaal geen bereik op haar telefoon en kan dus geen contact opnemen!

Dan het verhaal van vandaag nadat we [visum voor Vietnam](#) hebben gekregen. Na een lekker ontbijt vertrokken we om 08:30 uur per bus oostwaarts richting Halong Bay (baai van de neerdalende draak) aan de Golf van Tonkin, een rit die ongeveer 3 uur zou duren en waarbij we af en toe ogen te kort kwamen. Onderweg stopten we bij een soort souvenirshop waar dove kinderen borduurwerkjes maakten. Dat is voor mij net weer iets om sentimenteel te worden en ik moest denken aan de school voor dove kinderen in Gambia waar me toen van ontroering de tranen over de wangen liepen, maar dit keer kon ik het beter aan. Wat ook niet in mijn straatje paste was een brommer met allemaal levende varkens opgestapeld, er werden druk foto's gemaakt maar dit liet ik toch maar aan mij voorbij gaan. Voor de rest zie je de brommertjes overal, beladen met kippen, groenten, fruit, autobanden en... mensen, soms wel tot 7 man op 1 brommertje! Overigens was het een prachtige route met veel interessante medeweggebruikers.

Na aankomst in Halong Bay inscheeping op een spiksplinternieuwe boot (2 weken oud), heel luxe. Onze hut heet o.a. een prachtige badkamer. Overigens, met Maja loopt het uitstekend en ze is af en toe een beetje bezorgd om me. We hebben eerst wat in de zon gelegen, allemaal op een rijtje, en daarna geluncht. Na de lunch zijn we met 2 [rondvaartbootjes in Halong Bay](#) naar een lagune gevaren waar we wat hebben rondgedobberd. Daarna weer terug naar de boot, badkleding aan en weer met rondvaartbootjes naar een van de ca. 3000 eilandjes, maar deze is heel toeristisch, te toeristisch. Van de andere rots eilandjes zijn er een aantal bebost en een aantal bestaan uit alleen rotsen. We hebben niet gezwommen maar zijn de 450 trappen opgelopen naar een hutje, een soort kiosk, boven op de heuvel waarvandaan ik prachtige foto's heb gemaakt. Het uitzicht op de bergen kon iets zijn uit een James Bond film. De natuur hier in de Zuid Chinese Zee is geweldig, adembenemend, betoverend!

De legende van de draak vertelt dat de baai ontstond door een draak die in de bergen leefde. Toen hij naar de kust liep, werden door zijn staart diepe groeven in de aarde getrokken die door het zeewater overspoeld werden toen de draak in het water dook.

Na terugkeer op de boot gedoucht en aangeschoven aan het diner. Het is overigens heel leuk te zien dat we worden omringd door bootjes (allemaal vrouwen) die van alles te koop hebben, een soort parlevinkers. We gaan dadelijk nog iets drinken en dan eens kijken of we de slaap kunnen vatten na een echt mooie en interessante dag. Nog even kijken hoe wij het ook zo ongeveer ervaren?